

Nyhedsbrev

# Michael Skolen



Af elev fra 4. klasse

**Uge 38 2016**

[www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/](http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/)

I MORGEN OG PÅ SØNDAG ER DER

# ARBEJDSWEEKEND

Kære forældre og elever!

I Weekenden **den 24.-25. september** er der arbejdsweekend. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen til nogen hyggelige og produktive dage!

**Lørdag mødes vi kl. 09.30 og slutter kl.16.00**

**Søndag mødes vi kl.09.30 og slutter kl.14.00**

Arbejdsweekenden er altid præget af god stemning, og det er en god mulighed til at lære hinanden at kende på tværs af klassetrinene.

Vi starter dagen med fælles morgenmøde hvor vi får lidt morgenbrød og en kop te/kaffe. Kl.12.00 spiser vi fælles frokost som madholdet har organiseret og gjort klar til.

Arbejdsopgaverne i år består blandt andet af :

- Rotteværn rundt klubben
- Understøttelse af SFOéns terrasse
- Maling
- Lave puder til lærernes udendørs pauserum
- Madlavning - 8 forældre skal medbringe 20 boller hver, og organisere frokosten. Meld jer til opgaven hos Irdi på [cafe.michaelskolen@gmail.com](mailto:cafe.michaelskolen@gmail.com)
- Bygge bænk under kastanjen

Derudover har skolens fondsgruppe været så heldige at modtage penge fra Matas fonden til at plante flere buske og træer på skolen. Eleverne skal selv plante, men der skal graves og gøres klar på arbejdsweekenden.

Der er brug for både børn og voksne begge dage, og vi glæder os til at se jer alle sammen til arbejde og hygge!

Husk:

- Det er vigtigt at komme til tiden af hensyn til planlægningen
- At sætte navn på værktøj
- At tage arbejdstøj på der kan tåle snavs og maling
- At I byder ind med en uundværlig arbejdskraft og er med til at vedligeholde og gøre Michael Skolen smukkere.

## ARBEJDSWEEKEND

### SYVÆRKSTED - SØNDAG

Søndag laver vi syværksted, hvor vi skal sy "kordragter".

Jeg har brug for folk der har lyst til at være med, det kræver ingen sykundskaber på forhånd, da det er meget enkelt det, vi skal lave.

Vi er i Håndarbejdslokalet overfor lærerværelset, fra kl. 09.30-13.30.

Giv besked til mig på email hvem I kommer, så jeg kan planlægge bedst muligt: [marie.g.knudsen@gmail.com](mailto:marie.g.knudsen@gmail.com)

**Vi ses. Venlig hilsen - Marie**

## VI HAR MODTAGET

**Danse- og spilletræf for børn og unge**

**Lørdag d. 8. og søndag d. 9. oktober  
på Store Heddinge Skole**

En forælder på skolen har fundet frem til dette arrangement. Otte elever fra skolen er allerede tilmeldt. Hvis I har lyst til at være med, har vi fået forlænget tilmeldingsfristen, så I kan nå det, hvis I tilmelder senest i løbet af i morgen (lørdag) på

<http://www.koegespillemand.dk/kursus/indbydelse2016plakat.pdf>

## EFTERLYSNING

### GUMMISTØVLEMYSTERIET

Vi vil gerne efterlyse Noahs (2. kl.) helt nye flaskegrønne Bundgaard gummistøvler (str. 33) som, muligvis i forbindelse med loppemarkedet ved høstfesten, er sporløst forsvundet. Der stod tydeligt navn i. Hvis nogen ved en fejl skulle være kommet til at tage dem med hjem eller købe dem på loppemarkedet (!), vil vi meget gerne høre fra vedkommende.

**Mange tak**

**Andreas og Nina**

**Tlf. 23 80 55 55**

## FRA BROMBÆRHUSET

### VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP!!

I disse tider er der stor fokus på digitalisering og digitale medier. Ministeriet lægger op til, at der i den nye lovgivning for daginstitutioner skal indskrives, at børn i daginstitutioner skal præsenteres for digitale medier, så de får kendskab til brugen af disse allerede fra førskolealderen.

I Steinerinstitutioner findes der ikke iPads mm. til børnene, og de lærer heller ikke at bruge dem her. Til gengæld lærer de en masse andet om f.eks. natur, at være venner, at være sig selv og de lærer det eksempelvis gennem brugen af deres kroppe og hinanden.

Vi gerne have retten til selv at vælge, om vi ønsker iPads mm. i vores institutioner eller ej. Bliver det vedtaget ved lov, skal vi til at arbejde med det - også selvom skolen kan vælge først at bruge IT i undervisningen fra 5-6. klasse.

For at ministeriet vil lytte til os, kræver det en underskriftindsamling med 50.000 underskrifter. Det er her I kommer ind...

Vi vil blive meget glade for jeres underskrift... og endnu gladere hvis I også vil dele og videresende nedenstående link, samt opfordre andre til at skrive under.

Det er også det link, I skal bruge for at skrive under...

Her kan I læse mere om problematikken og skrive under nederst på siden.

[http://www.skrivunder.net/foraldres\\_frihed\\_til\\_at\\_kunne\\_fravalge\\_it\\_i\\_daginstitutionerne](http://www.skrivunder.net/foraldres_frihed_til_at_kunne_fravalge_it_i_daginstitutionerne)

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og vuggestuer i Danmark, har også en facebookside hvor I kan læse mere og som også gerne må deles.

Den findes ved at følge dette link:

<https://www.facebook.com/Sammenslutningen-for-Rudolf-Steiner-dagtilbud-i-Danmark-600978673414329/?fref=ts>

**På forhånd tusind tak for jeres hjælp, siger Brombærhuset**

VI FEJRER MICHAELSFESTEN PÅ FREDAG DEN 30. SEPTEMBER

## OM MICHAELSFESTEN

På kalenderen stod der i tidligere tider Mikkil eller Michael ud for den 29. september, men i dag tænker vi ikke på, at det skulle betyde noget særligt.

Ifølge Rudolf Steiner har den 29. september imidlertid en ganske særlig betydning.

Slutningen af september er indgangen til mørketiden, og på tærsklen til mørket står lysets engel, ærkeenglen Sankt Michael, for med sit sværd at hjælpe mennesket i kampen mod det onde, der har rod i mørket og mørkets magter - udtrykt ved en drage.

For et nøgternt hverdagsmenneske lyder det måske lidt vel dramatisk. Det er nok også vanskeligt at forstå Sankt Michaelsfesten, hvis man slet ingen forudsætninger har i en spirituel livsanskuelse. Man må i det mindste være overbevist om, at mennesket har et sjæleliv, hvori der dagligt foregår mange kampe når utilfredshed, vrede, had og raseri vil stige op fra dybderne og kvæle ens glæde, livsmod og gode humør.

For Michaelsfestens billeder foregår på et sjæleligt plan.

Hver gang man kommer til at gøre noget, man inderst inde godt ved, ikke er rigtigt, er det kampen mellem det gode og det onde i en selv, der er i gang.

Det er ikke så populært at tale om en sådan kamp i dag. Vi vil ikke se i øjnene, at ondskaben er et væsen, der har sin rod i vore egne ufuldkommenheder. Ser vi ud over verden, oplever vi, at den ellers flourerer i fuldt mål mellem mennesker: Tortur i demokratiets navn, salg af dødbringende våben i profittens navn og ødelæggelse af jordens ressourcer i den økonomiske væksts navn.

Om vi vil anerkende det eller ej - så står vi inde i den sjælelige kamp. For nogle bliver det mere i det ubevidste end for andre, men kampen slipper vi jo ikke for. Den hører med til at være menneske. Og jo mere bevidst man bliver om denne sin egen situation, jo større chance har man måske for at klare sine daglige problemer, der næsten altid opstår, fordi man ikke ved, hvad der er det rigtige at gøre midt i kampens hede.

# *Michaels Stjernesværd*

*Så du i klare høstnætters tid  
Stjerneglimt funkler på himlen?  
Som menneskets håb lyser de op.  
Som hjertets beslutning dykker de ned  
i lysende kraft.  
Stjerneskudd kalder vi mennesker dem.  
Men den som kender sin engel  
og aldrig lod frygten bo i sit hjerte,  
han ved det bedre.  
Han ser i klare nætter om høst  
i stjernernes skær  
den store kampfelt.  
Sankt Georg han kaldes på jorden  
i himlen Sankt Michael.  
Han ser hans ansigt  
stråle i visdom,  
som spejler den højstes hjerte.  
Han ser i hans arm med renhedens kraft  
hærdet i himlens retfærd.  
Og med sin stærke hånd  
Michael svinger sit sværd.  
Det rammer den rasende krybende drage,  
og stjerne skælver  
i funklende fygen,  
når Michael svinger sit sværd.  
Nogle kan ikke se det,  
andre kan intet høre.  
Men den som kender sin engel,  
og som i sindet har tro,  
han ved og vil det bedre.*

## 8. KLASSE SPILLER

# TOM SAWYER OG HUCKLEBERRY FINN

Ballademageren Tom Sawyer og hans ven Huckleberry Finn er et glimrende par når det gælder narrestreger.

En nat besøger de byens kirkegård, men de havde dog ikke forventet at de skulle overvære et mord.

Sagen kommer for retten og Tom må træffe et valg. Enten skal han lyve og lade en uskyldig fra byen blive dømt, eller han kan fortælle sandheden med den store risiko at morderen vil opsøge og dræbe ham.

Oveni det hele er Tom blevet hovedkuls forelsket i den søde Becky Thatcher og han prøver utrætteligt at vinde hendes hjerte.

Stykket spilles

tirsdag den 27. september kl. 11.10 for 1., 2. og 3. klasse

onsdag den 28. september kl. 11.10 for 4., 5., 9. og 10. klasse og kl. 19.00 for forældre og familie

torsdag den 29. september kl. 11.10 for 6., 7., 11. og 12. klasse



# KALENDEREN

September		
Onsdag	d. 7.	2. klasse forældremøde
Mandag	d. 12.	Michael Sangerne - voksenkor kl. 19.00
Torsdag	d. 20.	6. klasse forældremøde kl. 18.30
Onsdag	d. 21.	Repræsentantskabsmøde
Lørdag	d. 24	Arbejdsweekend
Søndag	d. 25.	
Onsdag	d. 28.	1. klasse forældremøde

## Kom til koncert

*Fredag den 7. oktober kl. 16.30*

*Juhl Sørensen Koncertsal*

Brofogedvej 10, 2400 København

**Alicia Sevilla**, klaver i koncert med Malene Lundsgaard, tværfløjte og Lise Rønlev-Knudsen, cello.

Klassisk samtidsmusik, fuld af drømmelignende melodier og intense følelser komponeret af Alicia.

Entre: 140 kr. Studerende: 70 kr.

Mobil Pay: 42 99 72 05

<http://www.aliciasevilla.com/da>